

Stadswandeling Maastricht

Bijgedragen door S. van Daal

dinsdag, 17 april 2012 18:38 - Laatst aangepast dinsdag, 14 mei 2013

Stadswandeling Maastricht

De rijke historie en de bijna buitenlandse uitstraling van Maastricht trekt veel mensen van elders om de sfeer van deze Bourgondische stad eens te proeven. De stad heeft dan ook veel te bieden en biedt veel mogelijkheden om interessante wandelingen te houden met allerlei thema's.

Mooie pleinen als het Vrijthof en het Onze Lieve Vrouweplein, schilderachtige straatjes in het Jekerkwartier, de Stokstraat waar ooit de armsten woonden en nu exclusief kan worden gewinkeld en wellicht minder bekend maar zeker ook interessant het Villapark.

Vestingen, kerken, hedendaagse architectuur, industrieel erfgoed en de vele fraaie gevels passeren de revue. Ook beeldende kunst in het straatbeeld waar men achteloos aan voorbij loopt is een mooie lijdraad voor een wandeling. Bekende kunstenaars als Charles Vos en Charles Eyck werkten hieraan. De invloed die Pierre J.H. Cuypers en zijn zoon Joseph op de stad hadden is groter dan menigeen misschien denkt. Een wandeling langs de sporen die zij nalieten kan ik u aanbieden. Ook rond het werk van de Maastrichtse architect [Alphons J. N. Boosten](#) en zijn zoon Theo behoort tot de mogelijkheden, eventueel in combinatie met werk van Alphons' tijdgenoot Frits Peutz uit Heerlen.

Informeer via historisearchitectuur@gmail.com eens naar de mogelijkheden en tarieven of boek een stadswandeling.