

Stadswandeling Heerlen

Bijgedragen door S. van Daal

dinsdag, 17 april 2012 18:27 - Laatst aangepast dinsdag, 14 mei 2013

Stadswandeling Heerlen

In de Romeinse tijd was Heerlen een belangwekkende nederzetting op een kruising van belangrijke wegen. Door tastbare herinneringen aan het Romeinse verleden is de oude historie van Heerlen aantoonbaar. In de middeleeuwen was Heerlen wederom een strategische plaats. Hiervan is onder meer de romaanse St.-Pancratiuskerk is een getuige. De navolgende eeuwen sliep Heerlen in en werd het een rustig dorpje met een korte opleving naar een kuuroord aan het eind van de negentiende eeuw. Maar rond 1900 groeide het rustieke dorp onder invloed van de mijnbouw en aanverwante bedrijvigheid uit tot een moderne stad.

Ik kan u een stadswandeling aanbieden die iets laat zien van de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en het mijnverleden. Daarnaast zijn themawandelingen altijd mogelijk, bijvoorbeeld langs religieus erfgoed, beeldende kunst in de openbare ruimte of rondom de architecten Jan Stuyt en Frits Peutz.

De duur van de stadswandeling en het programma zijn in overleg samen te stellen. Een bezoek aan een bepaald gebouw behoort tot de mogelijkheden. Ook kan er een lunch of koffie en vlaai in het programma worden opgenomen.

Informeer eens naar de mogelijkheden, tarieven of voor boekingen via historischearchitectuur@gmail.com.